



## Reisverslag 2010

Van dinsdag 14 t/m dinsdag 21 april hebben ondergetekende en Evert Gardebroek elf kuub aan goederen weggebracht naar Roemenië. Tevens hebben we alle projecten bezocht, waarvoor u in het verleden geld bijeengebracht hebt.

Na in Hongarije overnacht te hebben, kwamen we aan in Rosiori, waar we vanaf 2004 mede een thuiszorgproject financieren. We werden zeer hartelijk verwelkomd door Ella en ds. Zcolt Szabo. Ildiko Sajti en Basco Sara, een nieuwe jonge maatschappelijk werkende verlenen er zorg aan plm. 50 gezinnen. Wij willen hen in principe verder helpen tot 2012, want in dat jaar zal er bejaardentehuis m.b.v. EU-subsidie gebouwd worden.

We sliepen 's avonds in het bisschoppelijk paleis in Cluj, waar we gesproken hebben met bisschop Pap Geza en zijn vrouw Martha. Hij kon ons veel informatie geven over hoe het werkt als wij met een EU-subsidieproject aan de slag zouden willen gaan.

De volgende morgen vertrokken we naar het studentenhuus in deze mooie stad, waar we ledikanten, matrassen, dekbedden en prachtige hoeslakens brachten. Door een rondgang in het huus bleek dat ze goed van pas kwamen. De directeur, die nog colleges in A'dam bij professor van Beek en van den Brink gevolgd had, bedankte ons dan ook zeer hartelijk.

's Middags bezochten we het thuiszorgproject in Savadisla, dat gedeeltelijk in de opstartfase door ons gefinancierd wordt. We hadden beloofd voor de infrastructuur zorg te dragen, voor een bedrag van € 10.000,-- , waarvoor keurig netjes een begroting was opgemaakt. Zodra het huus, waar men kantoor houdt klaar is, zal het bedrag kunnen worden overgemaakt

Vrijdagmorgen om 12.00 uur komen we in Cernatul de Sus aan, waar Evert tot zijn grote verbazing Willem Rohaan uit Rijssen voor de kerk ziet staan. Ilona en Lászlo begroeten ons hartelijk. We zitten meteen aan de barbecue. We bekijken het prachtige gemeenschapshuus, waar we 11 computers brengen. Zo kan de jeugd van de omliggende dorpen computerles ontvangen. Op zaterdag wordt er een bruiloft gevierd.

Op zaterdag bezoeken we ds. Makkai in Arcus, een jonge dominee die veel gaven van God gekregen heeft om prachtige dingen op te zetten. Zo heeft hij een prachtig gebouw voor mensen met een handicap laten bouwen, waar men allerlei activiteiten kan doen; werkelijk een uniek project in Roemenië.

Zondag beleven we een indrukwekkende dienst bij ds. Scöcs Lászlo. Zes jonge mensen doen, nadat ze een groot aantal vragen uit de Catechismus hebben beantwoord, belijdenis van hun geloof. Vervolgens is er bediening van het Heilig Avondmaal. We ervoeren, dat de Heere ook daar Zijn kinderen heeft.

Het was, zeker voor mij als kersvers secretaris een zeer informatieve reis. We mogen dan ook met genoegen terugzien op wat in Roemenië, dank zij o.a. uw hulp tot stand komt.

Jaap Bakker secr.